



Babbels 2017-3 Aankoop van een SMV 10A

SMV 10A

Omdat blijkbaar de rubriek 'Even kennismaken met' of 'Persoonlijke Babbels' niet meer in de Babbels voorkomt en ik toch mijn verhaal kwijt wil, doe ik het maar op de bonnefooi.

Gezamenlijke hobby

Ons leven vóór de SMV zag er namelijk heel anders uit. We hadden sowieso geen gezamenlijke hobby's, sterker nog: onze hobby's lagen mijlenerver uit elkaar. Tot de dag dat wij beiden tegelijkertijd vielen voor de SMV 10. Ik wilde al zo lang ik me kan herinneren een caravan. En toen ik de vijftig gepasseerd was, besloot ik er dan ook maar voor te gaan. Het zou een oud klein Eribaatje worden. P. ging mee om te kijken of het wat was en vond het helemaal niks (was te verwachten). Hij had vaak een SMV gezien bij een collega en deze caravan vond hij "dan nog wel gaan".

Hij stelde voor eens bij H. en G. te gaan kijken die er ook "zo een" hadden. Zo gezegd, zo gedaan en G. vertelde over de aanschaf van hun caravan (een SMV14). Zij vond het vreselijk dat H. op een dag met 'dat ding' aankwam maar besloot, toen hij daar maar voor de deur stond, er dan toch maar in mee te gaan met de kinderen. En ja, nu zoveel jaar later is hij er nog steeds en inmiddels volledig gerestaureerd door H.



Kennismaking DSF via de Babbels

We gingen dus zijn SMV14 bekijken en ja, P. werd ook wat enthousiaster. En wel zo, dat hij op een dag een SMV420 had gekocht en op de dag dat hij ermee thuiskwam, zijn we er een wijntje in gaan drinken. Meteen bleek dat hij nogal uitgeleefd was en dat hij niet bepaald fris rook en toonde. Wel lagen er oude versies van de Babbels in waardoor we meteen ook kennis maakten met de DSF en besloten om lid te worden om meer van de SMV te weten te komen. Na het schoonmaken en fatsoeneren van de caravan hebben we ons maar meteen opgegeven voor het najaarstreffen in Vierhouten diezelfde maand. Toen we daar op de afgesproken tijd aankwamen zagen we (voor ons gevoel) eindeloze rijen bolletjes met een gekleurde baan en werden we nogal enthousiast ontvangen. Wat een gezellige club!





De SMV 10A

Overweldigend veel informatie hebben we dat weekend ontvangen. Op zondag zijn we bij diverse caravans binnen gaan kijken en vielen we er dus allebei als een blok voor een SMV10. Wauw! En ja, toen werd er op jacht gegaan naar een SMV 10 en werd hij gevonden in Zweden. Samen met H. heeft P. hem opgehaald en bij thuiskomst waren ze nogal enthousiast over het hard kunnen rijden ermee en dat hij zo stabiel achter de auto lag en 'niks' woog enzovoorts. Maar ik zag door de bomen het bos even niet meer. Hij zag er echt vies en vergaan uit. Dit werd echt wel een klus!

Bijna een jaar zijn we ermee bezig geweest. En wat een leuk jaar was dat! Hij knapte zienderogen op. En we konden die zomer toch nog op vakantie want we hadden de SMV420 nog. Helaas moest hij het veld ruimen want twee caravans was wel een beetje te veel van het goede voor mensen die oorspronkelijk niet van caravans hielden.

Begin september was de SMV10 klaar en konden we ermee op pad. Sindsdien is hij al heel wat keren ons onderkomen geweest en eerlijk gezegd wordt hij ook in de winter veelvuldig gebruikt want we gaan vaak bij hem koffiedrinken.